

Stockholm, den 4 april 1999

Bästa Corpsstudenter i Sverige!

I mars 1997 genomförde V.C.i.S. sin andra *vårkneipe*. Platsen var Hasselbackens chambre separé och senior var Jerker Molin, Suevia Freiburg. Närvarande var sju i Sverige boende Corpsstudenten samt en tillfällig gäst från Tyskland, Axel Glaessgen, Suevia München. Kneipen var precis som året innan ganska lättsam och innehöll såväl muntert sjungande som trevligt samspråk. I pausen lät vi oss Hasselbackens *Kalte Platte* väl smaka.

Förra året blev det tyvärr ingen sammankomst, eftersom två av oss tre organisatörer (av familje- respektive studieskäl) saknade möjlighet att resa till Stockholm.

I år hade vi, i stället för Kneipe, tänkt att ha ett mer informellt Stammtisch. (Inbjudan medföljer.) Eftersom vi inte behöver ett isolerat rum när vi inte sjunger, så har vi i stället för Hasselbacken denna gång valt Zum Franziskaner i Gamla stan, vilken även har en del tyska rätter på menyn. Jag hoppas att så många som möjligt har möjlighet att närvara!

I framtiden kunde kanske en tanke vara att omväxlande genomföra Kneipe och Stammtisch. Vad tycker Ni?

Slutligen får vi även i år be om en liten årsavgift på 30:- för att täcka kostnaderna för utskick m.m. Inbetalningsavi medföljer. Tack på förhand!

Med Corpsstudentiska hälsningar!

Verein Corpsstudenten in Schweden

genom

Edward Blom

P.S. Många av de tyska corpserna har problem med återväxten av medlemmar; samtidigt ökar de svenska gäststudenternas antal vid de tyska universiteten. Tänk därför på att alltid tipsa vänners söner och andra bekanta som skall studera i Tyskland och anmäl dem vid någon Corps på orten. V.C.i.S. har redan lyckats göra två svenskar aktiva, varav en visserligen blivit tvungen att utträda p.g.a. studiemässiga skäl, men den andre förblivit medlem.